



Beroepingsnieuws

Het is alweer enige tijd geleden dat er informatie gedeeld is over het beroepingswerk. Daarom deze tweede nieuwsbrief om te laten weten wat er de afgelopen periode is gedaan, waar we op dit moment staan in het beroepingswerk en vooral om te vragen om het beroepingswerk op te dragen in het gebed.



Bid je mee?!

Afgelopen periode hebben we vele preken beluisterd, short-lists gemaakt, kandidaten besproken en nagedacht over de geschikte predikant voor onze gemeente. In goede harmonie kwamen we tot onze voorkeuren en hebben we deze predikanten benaderd. Helaas zonder resultaat tot dusver. Tijdens al dit praktische werk werden we samen weer bepaald bij de kracht van het gebed. Wij verlangen naar een gebed om een predikant. Heel bewust gebruiken we hier het woordje 'een'. Niet de predikant die onze voorkeur heeft, maar een predikant die Gods voorkeur heeft. En we willen vragen of je mee wilt bidden. Om samen als gemeente onze zoektocht aan Hem voor te leggen. Tijdens een moment van stilte, aan het einde van de maaltijd of als je naar bed gaat. Samen bidden om een nieuwe predikant, omdat we de juiste keuze van Hem verwachten. Bid je mee?



Beroepingscommissie

Johan den Hertog heeft inmiddels afscheid genomen van de Kerkenraad. Eerder is besloten dat in de beroepingscommissie in elk geval twee Kerkenraadsleden deelnemen. Daarom is besloten een nieuw Kerkenraadslid aan de beroepingscommissie toe te voegen. Vanuit de Kerkenraad is Daan Damsteeg toegevoegd aan de beroepingscommissie. De beroepingscommissie bestaat uit 2 Kerkenraadsleden en 5 gemeenteleden:

1. Arie de With
2. Lydia Kool
3. Esther Vollmuller
4. Jan Meerkerk
5. Johan den Hertog
6. Daan Damsteeg
7. Anne Baars

Opening Winterwerk





Terugblik en vooruit kijken

De afgelopen periode

Graag informeren wij u over het werk van de beroepscommissie in de afgelopen periode. We volgen de 'Gids beroepingswerk' van de PKN en de stappen die we ondernemen zijn grotendeels op die gids gebaseerd. Op 15 oktober 2021 hebben we een solvabiliteitsverklaring ontvangen. Dat betekende dat we een beroep uit mogen brengen voor een predikant en nu voor het eerst naar een 100% predikantsplaats. Vanuit de PKN wordt op basis van een profielschets een lijst gemaakt van proponenten en predikanten die beroepbaar zijn en mogelijk zouden passen bij de gemeente. Ook hebben gemeentelieden namen van kandidaten ingediend, hartelijk dank daarvoor!

Op basis van deze lijst, uitgebreid met namen vanuit de gemeente, zijn preken beluisterd en werd een gepaste kandidaat gevonden. Vervolgens wordt dan de persoon gebeld met de boodschap dat we voornemens zijn een beroep uit te brengen en graag eens met elkaar in gesprek te gaan.

Waarom een gesprek? In een gesprek kun je elkaar beter leren kennen, elkaar vragen stellen hoe bepaalde kandidaten, maar ook de gemeente in bepaalde thema's staat en zo de kans te hebben om vragen te kunnen beantwoorden.

Tot op heden is het echter tot vijf keer toe niet tot een gesprek gekomen. Potentiële kandidaten zagen om verschillende redenen af van een gesprek. Bijvoorbeeld omdat ze zich wel beroepbaar stelden, maar nog niet toe waren aan een gemeente te dienen of omdat kandidaten verbonden waren aan andere werkzaamheden. Daarom konden we de afgelopen periode nog geen beroep uitbrengen en maakt ook dat het tijdrovend is. Na vijf teleurstellingen is het ook zaak om het beroepsproces onder de loep te nemen en wordt besproken om het beroepsproces aan te passen, bijvoorbeeld door af te zien van een gesprek en direct een beroep uit te brengen. Echter zitten daar ook nadelen aan en is geen lichtvaardig besluit.

In de tussentijd nam ook ds. Brendeke afscheid als consulent en moest er gezocht worden naar een nieuwe consulent. In een tijd waarin veel omliggende

gemeentes vacant zijn en daardoor veel consulenten 'bezet' zijn is het lastig zoeken. Gelukkig was ds. Termaat om de consulent vacature in te vullen en daar zijn we ontzettend blij mee.

Vooruitblik komende periode

Desalniettemin gaan we als beroepscommissie ook in de komende periode weer vol goede moed aan de slag. Reflectie op het proces van de afgelopen periode heeft ons tot nieuwe inzichten gebracht. De komende periode zal dan ook in het teken staan van het nader beluisteren, bespreken en overwegen van diverse namen. We hopen dat hieruit een gesprek en/of beroep zal volgen. Hierbij vertrouwen we in alles op Gods onmisbare leiding. Ook wanneer we de komende periode geen vooruitgang lijken te boeken. Juist dan is onze hoop op Hem, wetende dat Hij zal ons op Zijn tijd een eigen predikant zal geven.

Even voorstellen...



Beste broeders en zusters,
Een aantal maanden geleden ben ik gevraagd om consulent te worden van uw gemeente, hier heb ik graag in toegestemd.

Bij deze stel ik me daarom aan u voor. Mijn naam is Gijsbert Termaat. Sinds (bijna) 3 jaar ben ik als predikant werkzaam in Leerdam. Hier woon ik ook met mijn vrouw en kinderen. Als consulent zal ik met name betrokken zijn bij het beroepingswerk. Het is daarbij bemoedigend te merken hoe mensen in geloof bezig zijn om het goede te zoeken voor de gemeente van Christus in Schoonrewoerd. Zo is zichtbaar dat God bezig is Zijn Koninkrijk te bouwen, ook in een vacante periode. Ik wens u en jou Zijn zegen op de plek die je in het leven en in gemeente in neemt. Mijn gebed is dat het beroepingswerk zo in alle opzichten tot zegen zal zijn.

In Christus verbonden, ds. Gijsbert Termaat

predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
Kon. Emmalaan 113, 4141 EB Leerdam
0345-612505